

Årsberättelse Eds Ryttarsällskap ERS 2004

Ja, ibland tycker man ju inte det händer någonting. Vissa dagar blir jag så frustrerad för att det går så långsamt med klubben och vi inte har en anläggning ännu inte ens ett ridhus..

Men så tänker jag tillbaka på den där dagen när vi var några stycken på verandan på Gäsnäs. Vips redan den dagen hade vi fått ihop till en styrelse.

Efter det hade vi det riktiga startmötet där vi bestämde att vi gör ett försök detta var den 16 september och vi skickade in våra handlingar.

6:e oktober var Mariana Fransén och Hasse Forsman här på ett besök för att se om de kunde ge sitt bifall för att skicka ansökan vidare till Ridsportförbundet. Det var lite extra kul att Hasse var här då de flesta av oss ridit för honom när vi var små. Jag bjöd på kladdkaka som är min favorit men jag ställde inte fram några assietter så det blev väldigt kladdigt.

Vi startade i alla fall en liten teori kurs för våra då 3 ungdomar i klubben så att de fick delta i Hästkunskap Cup fast vi inte var antagna till förbundet ännu.

Men så kom beslutet från förbundet den 11 november. Det var jätte kul, nu kunde vi börja på allvar.

Jag började på en Ungdomsledarkurs på hösten och skall gå de 2 avslutande stegen 2005.

Klubben sökte lite bidrag här och där bla ville vi göra en klubbtidning och lära ungdomssektionen att använda Photo Shop, men det blev ett nej på den fronten. Däremot fick vi pengar till en massage kurs på häst till husbehov, ledarutbildning, stötta vår tjejer som ska tävla för oss i sommar.

Dessutom var Elisabeth Fransén på besök den 29 november med anledning av att vi bestämt att den dagen vi får en anläggning kommer den att vara rökfri. Detta beslut medförde 3000:- som vi ska köpa schabrak för.

För övrigt har det varit en farbror på besök med anledning av byggnationen av ett ridhus. Vi har tagit in en del offerter, det största problemet just nu är en bit mark vart skall det ligga?? Resten löser sej med tro, hopp, kärlek och en stark vilja.

Dessutom fick vi istånd en kalender som klubben säljer, med foton av våra egna hästar. Nästa år är det meningen att det skall finnas en fototävling på hemsidan och att man även skall kunna rösta där vilka bilder som ska komma med 2006.

Det har genomförts en Midi Gnägg kurs med 6 deltagare och den avslutades med en filmkväll.

Nu är det ett nytt år och vi har precis startat en Grönt Kort kurs med 16 deltagare :o)

Så med facit i hand får vi väl säga att vi hann med rätt mycket ändå i år fast vi startade lite sent. Hoppas nu att alla saker vi vill genomföra 2005 blir av och att det är lika roligt att skriva nästa årsberättelse.

Vid tangentbordet

Anna och rättstavningsprogrammet.