

## Årsberättelse 2008 för Eds Ryttarsällskap

Så var ännu ett år till ända, och Eds RS firar 5 års jubileum. Vi har trots ridbanebygget försökt hålla ångan uppe och genomfört en rad olika aktiviteter.

Först ut var sportlovet där vi hade lite olika aktiviteter, som dagridläger, porslinsmålning mm. Det avlöpte bra med god hjälp av vår fantastiska ungdomssektion.

Senare hade vi ordnat en resa till Göteborg Horse Show som orkade krocka med marknaden, vi var mycket tveksamma till om vi skulle kunna genomföra ponnyridningen. Men tack vare Thereses otroliga engagemang som hållit i sej hela 2008 genomfördes både resa och ponnyridning.

Nästa aktivitet var att ha lag som tävlade i ponnyallsvenskan div III och ridsportallsvenskan div II för häst. Lagen hade stora framgångar hästlaget slutade på en \_\_\_ plats och ponnylaget kom \_\_\_ totalt. Mycket starkt jobbat av båda lagen. Hästlaget hade stor hjälp av My Bodin och Kenobi som gjorde comeback på tävlingsbanan i år med mycket fina resultat. Anita med Kergona var också jämna, Therese red på olika hästar varje gång bara det en bra bedrift och så vår fantastiska junior Jeanna med Marnix starka och jämna som vanligt. Tyvärr så har My flyttat till sin mamma i Säter, Dalarna, Anitas Kergona är dräktig och Thereses nya häst är ju bara 4 år, kvar i laget blir endast Jeanna, men det kanske dyker upp andra som kan rida i laget. På ponnysidan har vi ju haft säkerheten själv i både Josefin med Salmiak och Ebba med Hampus. Sen har Henrika tagit över Bonsan och de verkar i bättre form än någonsin. Julia och Monty är alltid lika stiliga ihop. Tyvärr behövs nya ryttare till ponnylaget också, då Josse och Salmiak ska tävla LA och högre, Ebba har bytt ponny.... Men det finns massa ekipage där ute. Som Amanda och Cheyenne, Rebecca och \_\_\_\_\_ mm mm

Senare på säsongen anordnade vi Baldersnästävlingen som blev en succé i det fina värdet och som har en fantastisk speaker och en utmärkt sjuksyster ständigt på plats. Till året får vi väl se hur det blir med Baldersnästävlingen då stället är ute på försäljning, skulle ju vara om någon klubbmedlem köpte det då förstås. Men då hoppas jag att det kommer att anläggas en permanent terrängbana där ute, ja drömma kan man ju alltid göra.

Två veckor senare var det dags för Hästens Dag på Gäsnäs, tyvärr med lite dåligt väder men med ett mycket bra inslag av vår nya medlem som tävlat SM i trail, Bea med hennes häst Rii. Kul var också att Marie Bergström var uppe och ritade. Ett stort tack till alla som gör denna dagen genomförbar allt från att fixa hästbingo till att baka bullar.

I augusti blev Pia Axelssons föl uttagen att vara med på rixföl, där hon kom på 4:e plats. Grattis, grattis som Loket säger.

Under hela denna tiden som vi genomfört tävlingar, träningar arrangemang byggde vi vår ridbana, det hela började vid påsk då vi hade invigning, och vid midsommar började Bengt i Koxeröd schakta av matjorden. Här har klubben tillsammans lagt ner mängder med timmar för vi skulle ha allt klart till invigningen i september. Ett extra stort tack till Rune, Kimmo och Niklas som lagt ner mest timmar. Naturligtvis också till våra sponsorer Eds Virkeshantering, Anderssons Skog, Edmans Skogsvård, Relacom och Stenebynäs. På invigningen var Bwa och Rii där och hade en uppvisning. Jessica och Detten körde våra sponsorer, grannar och Kerstin

Sandqvist till podiet där ordförande Anna väntade och höll ett tal för publiken vad var och en har betytt för detta stora projekt.

Innan invigningen genomfördes KM i dressyr på nya banan allt detta skedde i ett fruktansvärt regnväder som vanligt kunde vi dela ut regnrockar från Mustad. Anna och Dayola vann KM för häst, hon hade väl regnet att tacka för vinsten vilket medförde att Dayola krökte lite extra på halsen. KM mästare på ponny blev Henrika och Bon Appetit. Domare var Sofia Olbacke som fick sitta i Relacoms lilla tält på en SJ-pall med paraply inuti i tältet för att det var regnade in.

I oktober var det återigen dags för marknaden och ponnyridning, där de ständiga ponnychafförerna ska ha en extra eloge och även de som lånar ut sina ponnys så att vi kan genomföra detta. I november låg vi lite lågt för att sen i december ha julbak och lucia kröning. Jessica med sin klippa Detten kör luciorna genom samhället.

Förövrigt funkar bion bra och inbringar en del pengar.

2009 hoppas vi ska bjuda på ännu fler aktiviteter, då vi fått 15000:- att spendera på föreläsningar, studiebesök och clinics. Vi har även fått ett bidrag på 20000:- från kommunen att använda till el-anslutning. Kanske blir vårt samarbete med den franska vänorten mer utvecklat och vi får ett franskt klubbhus. Vi ska ha en allsvenskan tävling för ponny den 7 juni, då måste staketet vara klart och helst ska väl hela parkeringen vara fylld med 0-40. På avelsidan har vi flera ston som ska föla, det blir återigen tävling om färg, kön och namn på fölisarna. Fulle kommer stadigt till platsen där ridhuset ska stå. 2009 gäller det att få till finansieringen för nu kan vi inte vänta längre. Pratade lite med Jenny Olsson som är på väg att flytta hem men kan inte flytta till Ed för att vi inte har något ridhus att rida i. Så får det bara inte vara. Så snarast måste vi söka bygglöv!

Kanske vi kommer igång lite med vår klubbtidning under 2009, vem vet. Det hade varit kul att genomföra en show på stallbacken för att dra in pengar till vårt ridhusprojekt. Vi har så många duktiga ryttare i vår förening som även är duktiga på att sjunga, spela och dansa.

Nu har jag säkert glömt något viktigt som hände 2008 och / eller något som ska hända 2009 men det får ni ha överseende med.

Vid pennan Anna Johansson

### **En av de absolut viktigaste sakerna som jag vill dela med mej av är:**

Att jag är oerhört stolt över att vara med och genomföra vårt ridhusprojekt.

Att få vara en del av detta och bygga något som kommer att användas av många i framtiden

Det är få som genomför ett sådant här projekt ideellt på sin fritid

Det är stort att ge bort all den tid det kräver för att kommunen ska få ytterligare en aktivitet att erbjuda sina invånare.

Jag tycker det är oerhört häftigt att delta i den processen.

Tänk er att komma tillbaka, efter att kanske bott på annan ort ett tag och sen komma hem och se att många fortfarande har glädje av en ett projekt som vi genomförde.

Jag hoppas kunna sprida den känslan till fler, tänk er själva att kunna säga att det där har jag varit med och byggt.